

Software og hardware

Prædiken til juledag 2015

I går aftes, juleaften var der sikkert en del der fik en computer i julegave eller en iPad. Gennem årene er vi blevet mere og mere digitaliseret. De fleste af os har en PC og vi bruger den flittigt. Derfor behøver jeg ikke at bruge tid på at forklare her julemorgen, hvad forskellen er på software og hardware. Alle ved at softwaren, som betyder blødt gods, er programmerne, der installeres i computeren. Hardwaren, det hårde gods, er selve computeren. Ifølge naturvidenskaben er det sådan med verdens tilblivelse, at hardwaren kom først. Igennem det, som man betegner som "the big bang", blev verden til og langsomt, uendeligt langsomt, begyndte det liv som vi kender i dag at udvikle sig. Men juleevangeliet, som vi i dag hører hos evangelisten Johannes, hævder noget helt andet. Det siger, at softwaren kom før hardwaren. Der står nemlig. "I begyndelsen var Ordet, og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til hos ham, og uden ham blev intet til af det, som er". Det er hel anden måde at tænke livet på. Det kærlige, det vi kalder de bløde værdier, det runde, det følsomme, det intelligente, skal være der før alt det materielle.

Hvis man studerer udviklingen af computeren, viser det sig, at softwaren også i pc-verdenen var før hardwaren. De logiske præmisser for computerprogrammer blev lagt allerede i 1600-tallet. En mand ved

navn Gottfred Leibniz udviklede totalssystemet, hvor han lod nul og en være symboler for tændt og slukket, falsk og sandt. Disse ideer blev videreudviklet til et computerprogram i 1843. Men hør nu her! Først over 100 år senere kom radiorør og transistorer, hardware, som gjorde det muligt at køre disse computerprogrammer. Alt dette siger noget om at kemien ikke alene kan forklare livets oprindelse ligeså lidt som studier af silicium, kobber og plast kan forklare, hvordan en computer kører et program. Videnskaben bliver måske nødt til at erkende, at Gud var der, før alt andet var der, og at han, enten på den poetiske måde som er beskrevet i Det gamle Testamente eller gennem "et big bang" og evolutionen skabte det enorme univers som vi i dag er en del af. Eller sagt på en anden måde. Der var en guddommelig tilstedeværelse, kærlighedens software, før noget som helst hardware blev til. Og netop den kendsgerning må få os til erkende, at det må være vigtigere at indlede alle forhold her i livet med kærligheden, kort sagt, det bløde gods, før vi satser på alt det hårde gods vi omgiver os med.

Men hvordan denne Gud er, blev først åbenbaret for os mennesker den første jul for 2000 år siden. Lukasevangeliet, som vi hørte i går aftes, juleaften, beskriver hvad der skete som var det en amerikansk action film. Vi har en fødende ung kvinde, en smuk stjerne, hyrder på en mark, engle der synger, en baby der blive svøbt i et klæde og lagt i et fodertrug, en ond konge der vil dræbe det nyfødte barn, mærkelige

mænd der kommer fra østen med dyre gaver og en lille familie der, til sidst, må flygte bort til Egypten. Men hos evangelisten Johannes, i den beretning vi har hørt i dag, et tekststykke der måske er den smukkeste tekst der nogensinde er skrevet, ser vi det hele højt, højt oppe fra luften. Det er ikke underligt, at Johannes symbol på vor albertavle er en ørn. Han skriver nemlig følgende om Jesu fødsel: Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed”.

Hvis jeg må blive i computersproget lever vi i en tid, hvor vi har masser af hardware. I alt fald her i de vestlige lande. Vi er proppet til bristepunktet med godt isenkram som klæder og boliger, mad og biler, fine institutioner der kan uddanne os og pleje os og tage sig af os og vi går vildt op i hardwaren. Men vi mangler at få det hele løftet op i ørneøjde, så tilværelsen kan få samme skønhed og poesi, som der er i det tekststykke fra Johannesevangeliet jeg har læst her julemorgen. Vi er i kristendommen enige om, at Gud er almægtig og at intet er umuligt for Gud. Han kunne derfor, som intelligensen bag alt, have skabt os mennesker ud fra computerverdenens totalssystem, hvor nul og en er symboler for tændt og slukket, falsk og sandt. Dermed var vi blevet robotter, der kun var kodet til at gøre det gode. Men Gud valgte noget andet. Han gav os den frie vilje. Men for at lede os frivilligt ind på kærlighedens vej kom han til os julenat i Jesus Kristus og gjorde sig lige

med os. Han viste os, at han i en verden, der på en og samme tid er ufattelig smuk og ufattelig barsk, hele tiden er med os og end ikke i døden vil vige en tøddel fra os. Han gav os, med alt hvad han sagde og gjorde og fortsat siger og gør, modet og vejledningen til at elske og vove og leve og vende ryggen til ondskaben. Han gav os softwaren.

Så det er situationen julemorgen år 2015 her i vesten. Vi har hardware som aldrig før i vort samfund. Sunde kroppe, gode livsvilkår, materielle goder, alt hvad vi fysisk behøver. Men vi har brug for gennem troen på Guds søn, der kom til verden julenat i Betlehem, at downloade kærlighedens software, Skaberens enorme kraft, der kan få os til elske ham og hinanden og dermed tage parti for lyset, det sande lys, Jesus Kristus, som skinner i mørket og som mørket ikke griber. Glædelig jul. Amen.